

Ida G.M. Gerhardt schreef een gedicht [zie onder] over een bezoek aan een gemaal waar haar vader waterstanden moest aflezen. Veel van haar gedichten worden gevormd door gebeurtenissen die ze heeft meegemaakt.

#### **IN MEMORIAM PATRIS.**

Mijn vader heeft de waterlaarzen aan.  
Wij samen zijn de Lekdijk afgekomen.  
Ik ben voor mijn verjaardag meegenomen:  
hij moest vandaag bij het gemaal langs gaan.

Gemaal: dat is je vader horen noemen  
die vreemde woorden van een andere taal  
als hij de waterstand leest van de schaal;  
te ademen in het onbenoembaar zoemen

dat gonzend omgaand aanwezig is.  
En, niets te zeggen als hij bezig is:  
'Dat is een man, daar kun je staat op maken'.  
Als op de zaken orde is gesteld

doen wij op huis aan. Een lucht van geweld:  
Gorcum ligt al door wolken overkraagd.  
Geen noodweer en geen wereld kan mij raken,  
als hij, het laatste stuk, mij op de schouders draagt

Ida G.M. Gerhardt